

Een spandoek die plotseling is verdwenen

Dinsdag, 18 november kwam de filmploeg (Marco Wauters en Jaap in 't Veld) met de mededeling dat het spandoek, dat lange tijd bij de Schapenweg hing, verdwenen was.

Onderzoek leerde mij, dat het inderdaad het geval was. Het was inderdaad losgesneden en weggehaald. Een stuk koord lag op de grond en een paar stukken koord zaten nog om één van de bomen. Bij navraag binnen Project/St. Ulrum 2034 bleek niemand hier iets van te weten. Dus is het door derden weggehaald. Ook de omwonenden aan de Schapenweg hadden bij navraag niets gehoord en gezien. Maandagavond om 22.00 uur hing het spandoek er nog. Heeft het iets te maken met de perikelen rond de Spar? Ook al ben je niet met elkaar eens, dan blijf je toch alsnog van andermans eigendom af? Ik zou graag de dader(s) oproepen het spandoek weer terug te bezorgen (mag ook in het donker), hetzij bij het Infocentrum (Noorderstraat 11-15), hetzij bij mij thuis (Snakkeburen 17).

Alvast bedankt voor de medewerking.

Roelof Noorda