

# LET OP BELANGSTELLING LET OP

## De geschiedenis van Ulrum 1900-1960

We hebben in onze dorpskrant d' Ollerommer aantekeningen van dhr. E. Nienhuis afgedrukt. Mooie herinneringen opgetekend als onze geschiedenis van ± 1900 tot 1960.

De oude Ollerommer gaan we uitgeven in een nieuw jasje, opgefleurd met mooie foto's van vroeger.

Het boekwerk is na wat correctiewerk en aanpassingen bijna klaar om gedrukt te worden. Het is de bedoeling dat het boekje ongeveer half november klaar zal zijn.

- Wellicht een idee om als St Nicolaas kado iemand mee te verrassen?

## Wilt u ook graag de “Oude Ollerommer” ontvangen?

- De laatste kans, want: op=op
- Er zal slechts een beperkt aantal worden gedrukt.

We vragen u, indien u geïnteresseerd bent, dat kenbaar te maken door een e-mail te sturen aan de redactie van de Ollerommer: [ollerommer@planet.nl](mailto:ollerommer@planet.nl)

Graag uw naam, adres, e-mailadres en het aantal exemplaren vermelden.

De kosten voor het prachtige boekwerk zullen €14,50 bedragen.

### Citaat:

1895

*Het dorp met zijn bijgelegen boerderijen telde toen ± 160 huizen met boerderijen, 2 fabrieken, 2 molens en 2 kerken, waarvan de oude volkskerk met een toren, voorzien van uurwerk en twee klokken, een grote en kleine.*

*In het dorp zelf was toen weinig licht bij nu vergeleken. Er waren niet meer dan zestien lichtpunten over het gehele dorp verspreid. Petroleumlampen, welke elke morgen weer werden schoongemaakt en bijgevuld. Het eerst werd dit gedaan door Coenraad Reukema, opgevolgd door de gebr. Musters, later door Sjoerd Schutter. Er waren toen 24 van deze lichtpunten waar je op aan kon lopen.*